

# Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;<sup>2</sup>

en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,  
die is neergedaald in de hel,<sup>3</sup> op de derde dag opgestaan van de doden,  
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;

Ik geloof in de Heilige Geest,  
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,  
de vergeving van zonden,  
de wederopstanding des vleses,  
en het eeuwige leven.

2 De trinitarische structuur van deze belijdenis is weergegeven door de typografische indeling in drie blokjes. De naam apostolische belijdenis en de nummering in twaalf artikelen verschijnt vanaf de vijfde eeuw.

3 In sommige varianten staat 'ad inferna', in de standaardtekst: 'ad inferos'. Oorspronkelijk ontstaan als toevoeging bij 'sepultus' (begraven) betekende het eenvoudig de onderwereld of het rijk der doden. In de latere uitleg kreeg het de betekenis van de hel, plaats der verdoemenis of ultieme godsvervreemding.